



Liefdevolle herinnering aan

de heer

Valère Van den Spiegel

Weduwnaar van mevrouw
Florine De Wetter († 2023)

Geboren te Erembodegem op 13 januari 1942
en thuis overleden te Denderhoutem
op 6 februari 2024.

Een oprecht dankwoord aan het team van de thuisverpleging van i-mens, zijn huisarts dr. N. De Koninck en aan iedereen die hem met veel liefde en vriendschap heeft verzorgd.

‘n Beetje sterven doe je niet ineens
maar af en toe ‘n beetje
En alle beetjes die je stierf
‘t is vreemd, maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt: “ik ben wat moe”
Maar op ‘n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans