

Het leven is als een kaars  
zij brandt langzaam op  
en plotseling is de vlam gedoofd

*Drène Van Mol*

1940 - 2024





Verdriet en dankbaarheid gaan samen  
nu wij afscheid moeten nemen van

Mevrouw

*Irène Van Mol*

Weduwe van de heer **Felix Michiels († 2014)**

Geboren te Mere op 3 september 1940 en overleden  
in het WZC Sint-Jozef te Haaltert op 14 juni 2024.

Volgens de wens van Irène, hebben wij in intieme kring afscheid  
genomen, in de aula van Uitvaartzorg Bael te Haaltert  
en is zij herenigd met haar echtgenoot Felix  
in de urnenkelder op de begraafplaats te Mere.

Felix Michiels (†)

*haar echtgenoot*

Johan Michiels (†)

Hans Michiels (†)

*haar kinderen*

Romain (†) en Elise Van Mol - Van Keymeulen  
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

*haar broer, schoonzus, neven en nichten*

### **De families Van Mol - Michiels - D'Hoye**

#### **Een oprecht dankwoord aan**

Het voltallig personeel van het WZC Sint-Jozef te Haaltert met in het bijzonder  
de afdeling Morgendauw en allen die haar met goede zorgen en vriendschap hebben omringd.